



*Aan de leden,*

## Activiteitenkalender 2012

5 nov. Baomes Avond – zie hieronder

23 dec. Kerstwandeling start 14.30 – zie hieronder

- Boekje over **VlasselVaria** – met o.a. 25e Bonte Middag, de Traaerie en Peter van der Vorst op bezoek bij het gilde

De boekjes met veel mooie gezins-foto's en over Poëziealbums, waaraan vele leden hebben meegewerkt, komen volgend jaar .

## Baomes Avond over schilderijen

**Aanvang 20.00 uur in "Zeggezicht",  
Munnikhof 1, Terheijden. Vrij entree.**

Op maandag 5 november a.s. komt de Bredasche restaurateur van schilderijen John Post vertellen over zijn werk. Aanleiding hiervoor is het feit dat hij in 2006 het grote schilderij in de Antonius Abtkerk van Petrus van Schendel heeft opgeknapt. Over deze kunstschilder, die in 1806 in Terheijden werd geboren, is in Breda's Museum een grootse tentoonstelling.



## Dé tentoonstelling Petrus van Schendel

Deze bijzondere expositie over **onze** 'meester van het avondlicht' in het Breda's Museum loopt van 10 november t/m 17 februari 2013.

Op zondag 11 november is het museum van 14.00 tot 17.00 voor een ieder gratis toegankelijk. Kijk voor meer info op <http://www.breda-museum.org/120>

## Busreis naar Brugge

Op een stralende zondag 19 augustus gingen wij met een volle bus naar deze oude Vlaamse stad. Vanuit de parkeerplaats ging eerst iedereen op eigen gelegenheid de stad in. Om 13:00 uur werden we allemaal weer verwacht op de Markt bij de toren Belfort geheten waar twee groene Friet-kotjes staan. Daar stonden een 5-tal gidsen op ons te wachten. Onze groep (Thea) had de gids van Historische panden. De gids vertelde ons heel duidelijk van alles over de historische panden die we op onze rondgang door de stad tegen kwamen. Ook van de andere groepen heb ik begrepen dat het de moeite waard is geweest.



Daarna hebben we genoten van de "Pralstoet van de Gouden Boom", een kleurrijk spektakelstuk met zo'n 2.000 figuranten, zes reuzen en twaalf pralwagens als schitterende blikvangers.

Aan alle reacties die ik te horen heb gekregen, is 'n volgende uitstapje in 2013 zeker weer op zijn plaats.

## De kerstwandeling

Op 23 december a.s. organiseert de Vlassel weer de traditionele kerstwandeling. Een nieuwe kerststal, de Harmonie, Kiele Kiele, zang en samenzang, het kerstverhaal, de ezel met Jozef en Maria en de door ons bestelde sneeuw staan garant voor een sfeervolle wandeling. We starten om 14.30 uur bij de kerk en na afloop kunt u genieten van een glaasje glühwein en voor de kinderen is er natuurlijk weer warme chocolademelk. Kijk voor de route en verdere info op onze website.

## Opgelet

Voor de goede orde melden we nogmaals dat deelname aan alle activiteiten voor eigen risico is.

Kijk voor meer info op [www.vlassel.nl](http://www.vlassel.nl)

En... help ons de kosten laag te houden en geef ons je e-mailadres voor de volgende Nieuwsbrieven.

*Het bestuur*