



Riet Rasenberg terecht in de bloemetjes gezet.



Het was even slikken voor het Vlasselt bestuur toen Riet aangaf dat zij wilde stoppen met het inpakken/stickeren van de boekjes.

Een rekensommetje leert ons dat Riet, uiteraard geholpen door haar echtgenoot Piet, in de ruim 30 jaar een kleine 100.000 boekjes heeft ingepakt. Dit alleen al zou een goede reden kunnen zijn, om Riet tot erelid te benoemen, ware het niet, dat zij al erelid van de Vlasselt is.

Riet, mede namens onze 1100 leden, hartelijk dank voor jouw inspanning "achter de schermen".

Rabo/Jumbo

Wij mochten van de Rabobank het bedrag van € 267,15 ontvangen en van de Jumbo het bedrag van € 62,73.

Heel hartelijk dank daarvoor.

Het tweede "trouwboek" van de Vlasselt in voorbereiding.



Omdat veel Terheijdense en Wagenbergse echtparen niet met hun trouwfoto in deel 1 van het "trouwboekje" stonden, geeft de Vlasselt deel 2 uit.

Stond u niet in het eerste boekje, dan kunt u alsnog uw trouwfoto laten scannen bij Jose van Nispen, Markpoort 11 in Terheijden.

Zelf scannen of digitaal aanleveren kan natuurlijk ook, graag op 300 DPI en mailen naar nispen@vlasselt.nl

Ook mensen die niet in deze gemeente zijn geboren, maar wel wonen, of hier geboren, maar elders wonen, en mensen die geen lid van de Vlasselt zijn, kunnen hieraan meedoen.

Fietstocht naar Siemerink's machinefabriek

Op **zondag 3 juli** a.s. gaan we op de fiets naar de machinefabriek van Siemerink in Made, waar een groot aantal machines en gereedschappen uit een ver en minder ver verleden is verzameld.

We vertrekken om 13.30 uur vanaf het Dorpsplein.

Wij worden om 14.00 uur verwacht bij de fabriek, waar wij een "reis door de tijd" zullen maken onder leiding van de heer Siemerink die met veel humor tekst en uitleg zal geven.

De verzameling van de heer Siemerink bevindt zich aan de Oude Kerkstraat in Made.

Traaierie

Op zondag **11 september** hopen wij u weer te ontmoeten op de Traaierie.

De alles is anders middag

Op zondag **18 september** willen wij de alles is anders middag bij Bax-Lievens op de werft organiseren.

Wij hopen drie generaties te ontvangen, waarbij we "voor elk wat wils" gaan aanbieden.

"Voor elk wat wils"

Voor de jeud o.a. een wedstrijd pijltjes schieten, een blote-voeten pad, het herkennen van plantensoorten, waarbij een fraai diploma te behalen valt en nog vele andere spannende en minder spannende activiteiten.

Voor de wat ouderen, het proeven van biologische wijn uit Terheijden en ook het proeven van producten van de brouwers van het puzzelbier.

Uiteraard worden koffie en thee en natuurlijk "fris" voor de kinderen gratis aangeboden.

Busreis naar het speelgoed- en oude ambachten museum

Op **25 september** gaan we naar het speelgoed- en oude ambachtenmuseum in Terschuur.

Daarna kunt u nog een stadswandeling maken in Amersfoort.

Kijkt u even op:
www.ambachtenmuseum.nl

Nadere informatie over de prijs en vertrektijd in de volgende nieuwsbrief.

Wist U dat ruim 700 leden deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Dat scheelt per jaar 2800 kopieën,
2800 enveloppen en postzegels.

Het bestuur