



Bezoek aan Siemerink's machinefabriek

Op zondag 3 juli vertrokken we met een select gezelschap richting Made. We werden hartelijk ontvangen en werden door de heer Siemerink, die bijzonder boeiend kon vertellen, rondgeleid. Een interessante, gezellige middag. Jammer dat de opkomst maar zeer matig was.

De Traaierie

Op zondag 11 september staan we weer op de Traaierie, hopende op iets meer belangstelling dan vorig jaar.

Busreis naar speelgoed- en oude ambachten museum in Terschuur

<http://www.ambachtenmuseum.nl/>

op 25 september a.s. vertrekken wij om 09.15 uur van het dorpsplein (09.25 vanuit Wagenberg bij de kerk). Rond 17.30 uur vertrekken we weer naar huis.

Bezoek aan het museum is 'n aanrader. In de loop van de middag rijden we naar Amersfoort waar U vrij bent om een terrasje te pakken of een wandeling door de mooie binnenstad te maken.

De prijs is € 20,- p.p.

Aanmelden voor 17 september

vol is vol en (vooraf) betalen bij:

Jeanne & Nico Haasdijk

Schotenstraat 1 Terheijden

076-5931073

Het tweede trouwboekje

Er is al een redelijk aantal foto's bij Jose van Nispen aangeboden.

U kunt u nog steeds uw trouwfoto laten scannen bij Jose van Nispen, Markpoort 11 in Terheijden.

Zelf scannen of digitaal aanleveren kan natuurlijk ook, graag op 300 DPI en mailen naar nispen@vlasselt.nl

Luchtfoto's

Wij willen graag een boekje uitgeven met oude en nieuwe luchtfoto's van Terheijden en Wagenberg.

Heeft U een oude luchtfoto van uw huis, straat of buurt?

Graag de foto's (in een envelop met uw naam en adres) afgeven bij Johan Bax, Hoofdstraat 161 Terheijden.

De alles is anders middag verzet naar 1 oktober

Omdat plotsklaps op 18 september de Leutige Traaise Triatlon werd georganiseerd, hebben wij besloten om de alles is anders middag te verplaatsen naar 1 oktober a.s. aanvang 14.00 uur.

Wij hopen drie generaties te ontvangen, waarbij we "voor elk wat wils" gaan aanbieden.

Z.O.Z.

“Voor elk wat wils”

Voor de jeud o.a. een wedstrijd pijltjes schieten, kennismaken met het Gilde een blote-voeten pad, het herkennen van planten/bomen, waarbij een fraai diploma te behalen valt en nog vele andere spannende en minder spannende activiteiten.

Voor de wat ouderen, het proeven van biologische wijn uit Terheijden en ook het proeven van producten van de brouwers van het puzzelbier.

Uiteraard worden koffie en thee en natuurlijk “fris” voor de kinderen gratis aangeboden.

Kunstmiddag

Op dezelfde middag kunt u kijken naar de fraaie produkten die de Terheijdense en Wagenbergse kunstenaars hebben vervaardigd.

In de schuur zal een expositie worden opgesteld die een goed beeld vormt van de Terheijdense kunst.

De expositie is geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

Wilt u ook exposeren?

Meer info bij Mariet Bax

076-5934770

of www.vlasselt.nl

Wist u dat

De Schans, sinds de opknapbeurt, stabilisatie en opnieuw inzaaien vrij toegankelijk is voor iedereen.

Boekje

Leo Vermeulen heeft een mooi boekje geschreven over:

*“Pioniers van de natuur
in de Binnenpolder”.*

Binnenkort valt dit boekje bij u in de bus

Wist U dat ruim 700 leden deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Dat scheelt per jaar 2800 kopieën, 2800 enveloppen en postzegels.

Het bestuur